

Aju

Hey Allemaal!

Tijdens de adventsperiode horen we in de kerk een verhaal over drie mensen die op zoek gaan naar een bijzondere koning. Ze reizen de hele wereld over en komen zo oude verhalen over God en de mensen tegen. Deze verhalen helpen met de zoektocht naar de koning die bij God hoort.

Bij een koning hoort misschien ook wel een kroon. Kleur de kroon zo mooi mogelijk in. Als je hem af hebt kan je hem uit knippen. Knip 2 stroken van ongeveer 3 centimeter breed uit. Plak deze met de beide uiteinden achter op de kroon. Houd de kroon nu voor je hoofd en maak de stroken aan de achterkant vast zodat hij precies op je hoofd blijft zitten. Succes!

